

De brief aan de Hebreeëën



Hebreeën: **Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af.**

**Toont de glorie van Christus vanuit het OT:
Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters**



**Vergelijkt:
de woestijnreis van Israël naar Kanaän met:
de levensreis van christenen naar de hemel**

Christus is:

- Hogepriester voor altijd
- Middelaar van een nieuw verbond



**Aards heiligdom slechts afbeelding van het hemelse
Aardse offers slechts afbeeldingen van Christus' offer**

Veel geloofsvoorgangers:



Veel oproepen tot volharding en heiliging

Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af.

- 2:3** ... hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken ...?
- 3:12** Ziet toe, broeders, dat bij niemand van u een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God
- 3:14** ... want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.
- 4:11** Laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome
- 6:6** ... en daarna afgefallen zijn ...
- 10:36** Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.
- 12:14** Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien.

Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af.

- 2:3** ... hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken ...?
- 3:12** Ziet toe, broeders, dat bij niemand van u een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God
- 3:14** ... want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.
- 4:11** Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome
- 6:6** ... en daarna afgefallen zijn ...

Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomstige eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgefallen zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. (Hebreeën 6:4-6)

Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af.

Toont de glorie van Christus vanuit het OT:
Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters



Vergelijkt:
de woestijnreis van Israël naar Kanaän met:
de levensreis van christenen naar de hemel

Christus is: - Hogepriester voor altijd
- Middelaar van een nieuw verbond



Aards heiligdom slechts afbeelding van het hemelse
Aardse offers slechts afbeeldingen van Christus' offer

Veel geloofsvoorgangers:



Veel oproepen tot volharding en heiliging

Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters



Christus

1:5 Gods Zoon, opgewekt (Ps 2)

1:8 Rechtvaardige koning (Ps 45)

1:8,13 Op Gods troon (Ps 45, 110)

1:9 God (Ps 45)

1:10 Schepper (Ps 102)

1:12 Eeuwig (Ps 102)

2:5-6 Toekomstige wereld is aan
(Ps 8:7) de Mensenzoon onderworpen

Engelen

1:6 aanbidden Hem (Dt 32:43 LXX)

1:7 engelen zijn dienaars (Ps 104)

1:14 dienende geesten

1:4 veel machtiger dan de engelen

2:5-6 toekomstige wereld is niet
aan engelen onderworpen

Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters



Christus

1:5 Gods Zoon, opgewekt (Ps 2)

1:8 Rechtvaardige koning (Ps 45)

1:8,13 **Op Gods troon** (Ps 45, 110)

1:9 God (Ps 45)

1:10 Schepper (Ps 102)

1:12 Eeuwig (Ps 102)

2:5-6 Toekomstige wereld is aan
(Ps 8:7) de Mensenzoon onderworpen

Psalm 110

1 ¶ Van David. Een psalm. Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Heer: **Zet u aan mijn rechterhand**, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.

<...>

4 De HERE heeft gezworen en het berouwt Hem niet: U bent priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek.

Hoger dan engelen, **Mozes**, Abraham en hogepriesters



Christus



Mozes

3:3 Want Hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis.

3:4 Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.

3:5 Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden,

3:6 maar Christus als Zoon over zijn huis.

Hoger dan engelen, Mozes, **Abraham** en hogepriesters



U bent toch niet meer dan onze vader Abraham ...

Melchisedek

7:4 ontvangt tienden
7:6 zegent Abraham

Genesis 14:18-20

18 En Melchisedek, koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een priester van God, de Allerhoogste.

19 En hij zegende hem en zei: **Gezegend zij Abram** door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde,

20 en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. **En hij gaf hem van alles de tienden.**

Abraham

7:4 geeft tienden
7:6 wordt gezegend

Melchisedek hoger dan Abraham

Hoger dan engelen, Mozes, **Abraham** en hogepriesters



U bent toch niet meer dan onze vader Abraham ...

Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd...

Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik. (Joh 8:53-58)

Melchisedek

Christus

... aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij (Melchisedek) priester voor altijd. Merkt dan op, hoe groot deze (Melchisedek) is ... (Heb 7:3,4)

Melchisedek: koning der gerechtigheid, koning van de vrede, zonder begin of einde, priester voor altijd

Christus: koning der gerechtigheid (Ps 45:7-8), vredevorst (Jes 9:6), eeuwig (Ps 102:28, Jes 9:6), priester voor altijd (Ps 110:4)

Christus: priester voor altijd, net als Melchisedek, dus hoger dan Abraham

Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en **hogepriesters**



Christus

4:15 Zonder zonde

6:20 Hogepriester voor altijd

8:2 Dienst in hemels heiligdom

7:21 Met eed priester

7:28 Want de wet stelt als hogepriester mensen, die met zwakheid behept zijn, maar het plechtige woord van de eed, die na de wet kwam, stelt de Zoon, die in eeuwigheid volmaakt is.

Aäron en opvolgers

7:27 Eerst offer voor zichzelf

Tijdelijk hogepriester

Dienst in aardse tabernakel

7:20 Zonder eed priester

Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af.

Toont de glorie van Christus vanuit het OT:
Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters



Vergelijkt:
de woestijnreis van Israël naar Kanaän met:
de levensreis van christenen naar de hemel

Christus is:

- Hogepriester voor altijd
- Middelaar van een nieuw verbond



**Aards heiligdom slechts afbeelding van het hemelse
Aardse offers slechts afbeeldingen van Christus' offer**

Veel geloofsvoorgangers:



Veel oproepen tot volharding en heiliging

Vergelijkt

**de woestijnreis van Israël naar Kanaän met:
de levensreis van christenen naar de hemel**



Woestijnreis

Kanaän (beloofde land 11:9)

**Verzoeking in de woestijn
door de vaders (3:8,9)**

**Niet ingegaan wegens hun
ongehoorzaamheid (4:6)**

Ons leven

Hemel (beloofde rust 4:1,10)

**Pas op dat er geen ongeloofig
hart zij door af te vallen (3:12)**

**Ten val komen door dit
voorbeeld te volgen (4:11)**

Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af.

Toont de glorie van Christus vanuit het OT:
Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters



Vergelijkt:
de woestijnreis van Israël naar Kanaän met:
de levensreis van christenen naar de hemel

Christus is: - **Hogepriester voor altijd**
- **Middelaar van een nieuw verbond**



Aards heiligdom slechts afbeelding van het hemelse
Aardse offers slechts afbeeldingen van Christus' offer

Veel geloofsvoorgangers:



Veel oproepen tot volharding en heiliging

Christus is: - Hogepriester voor altijd



Christus

6:20 Hogepriester voor altijd

Aäron en opvolgers

7:23 Tijdelijk hogepriester

Psalm 110:4 *De HERE heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek.*

7:24 *doch Hij heeft, juist doordat Hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap, dat op geen ander kan overgaan.*

7:25 *Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.*

Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af.

Toont de glorie van Christus vanuit het OT:
Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters



Vergelijkt:
de woestijnreis van Israël naar Kanaän met:
de levensreis van christenen naar de hemel

Christus is: - Hogepriester voor altijd
- **Middelaar van een nieuw verbond**



Aards heiligdom slechts afbeelding van het hemelse
Aardse offers slechts afbeeldingen van Christus' offer

Veel geloofsvoorgangers:



Veel oproepen tot volharding en heiliging

Christus is Middelaar van een nieuw verbond (8:6, 9:15, 12:24)



Jezus is borg geworden van een beter verbond (7:22)

Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. (8:10 = Jer 31:33)

En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat ... de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. (9:15)

In brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. Toen zei Ik: zie, hier ben Ik - in de boekrol staat van Mij geschreven - om uw wil, o God, te doen. (10:6-7 = Psalm 40:8-9)

Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af.

Toont de glorie van Christus vanuit het OT:
Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters



Vergelijkt:
de woestijnreis van Israël naar Kanaän met:
de levensreis van christenen naar de hemel

Christus is: - Hogepriester voor altijd
- Middelaar van een nieuw verbond



Aards heiligdom slechts afbeelding van het hemelse
Aardse offers slechts afbeeldingen van Christus' offer

Veel geloofsvoorgangers:



Veel oproepen tot volharding en heiliging

Aards heiligdom slechts afbeelding van het hemelse

... blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg (8:5).



Aards heiligdom

Tabernakel door Mozes gemaakt

Met handen gemaakt (9:11,24)



Hemels heiligdom

**Ware tabernakel door de Heer
opgericht (8:2)**

**Grotere en meer volmaakte
tabernakel, niet van deze
schepping (9:11)**

In de hemel zelf (9:24)

Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af.

Toont de glorie van Christus vanuit het OT:
Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters



Vergelijkt:
de woestijnreis van Israël naar Kanaän met:
de levensreis van christenen naar de hemel

Christus is: - Hogepriester voor altijd
- Middelaar van een nieuw verbond



Aards heiligdom slechts afbeelding van het hemelse
Aardse offers slechts afbeeldingen van Christus' offer

Veel geloofsvoorgangers:



Veel oproepen tot volharding en heiliging

Aardse offers slechts afbeeldingen van Christus' offer

Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg (8:5).

Aardse offers



Hogepriester moest jaarlijks met bloed van dieren ingaan (9:25)

Tabernakel en gerei gereinigd met bloed van offerdieren (9:21)

Priester brengt dagelijks in zijn dienst dezelfde offers, die nooit de zonden kunnen wegnemen (10:11)

Christus' offer



Christus d.m.v. zijn eigen bloed eens voor altijd ingegaan (9:12)

Hemelse dingen gereinigd met Christus' offer (9:23)

Christus is, na één offer voor de zonden gebracht te hebben, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God (10:12)

Praktische gevolgen



Christus als eeuwige Hogepriester aangetoond in OT

- 2:15 Wij hoeven geen angst voor de dood meer te hebben ...**
- 4:15 onze Hogepriester kan met ons meevoelen in verzoeken**
- 4:16 wij hebben vrijmoedig toegang tot de troon der genade**
- 5:9 Hij is voor allen, die Hem gehoorzamen, oorzaak van eeuwig heil**
- 7:25 Hij kan volkomen behouden wie door Hem tot God gaan, want Hij leeft altijd om voor hen te pleiten**
- 8:10 Gods wetten worden in onze harten geschreven**
- 9-10 Christus' offer was eenmalig en voor altijd. We mogen met zondebelijdenis altijd tot Hem gaan om vergeving van zonden.**

Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af.

Toont de glorie van Christus vanuit het OT:
Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters



Vergelijkt:
de woestijnreis van Israël naar Kanaän met:
de levensreis van christenen naar de hemel

Christus is: - Hogepriester voor altijd
- Middelaar van een nieuw verbond



Aards heiligdom slechts afbeelding van het hemelse
Aardse offers slechts afbeeldingen van Christus' offer

Veel geloofsvoorgangers:



Veel oproepen tot volharding en heiliging

Veel geloofsvoorgangers:



Abraham: wilde Izaäk offeren, maar bleef geloven dat Isaäks nageslacht het land Kanaän zou beërven (11:17-19)

Jakob: bij de zegen van Jozefs zonen zegde hij hun het land Kanaän toe (11:21)

Stefanus: werd gestenigd, maar bleef zien op de hemelse belofte (11:37)

Jezus: nam zijn kruis op zich, lette niet op de schande (om de vreugde die vóór Hem lag) en is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God (12:2)

Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af.

Toont de glorie van Christus vanuit het OT:
Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters



Vergelijkt:
de woestijnreis van Israël naar Kanaän met:
de levensreis van christenen naar de hemel

Christus is: - Hogepriester voor altijd
- Middelaar van een nieuw verbond



Aards heiligdom slechts afbeelding van het hemelse
Aardse offers slechts afbeeldingen van Christus' offer

Veel geloofsvoorgangers:



Veel oproepen tot volharding en heiliging

Veel oproepen tot volharding en heiliging

10:24-25 laten wij op elkaar achtgeven tot aanvuring van liefde en goede werken; en laten wij onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen gewoon zijn, maar elkaar vermanen en dat zoveel te meer naarmate u de dag ziet naderen.

10:36 Want u hebt volharding nodig, opdat u na de wil van God gedaan te hebben de belofte ontvangt.

12:14 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien.

13:4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

**13:20-21 De God nu van de vrede, die uit de doden heeft
teruggebracht de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus, door
het bloed van het eeuwig verbond, moge u volmaken in al het goede tot
het doen van zijn wil, terwijl Hij in ons doet wat voor Hem welbehaaglijk
is door Jezus Christus.**

Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af.

Toont de glorie van Christus vanuit het OT:
Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters



Vergelijkt:
de woestijnreis van Israël naar Kanaän met:
de levensreis van christenen naar de hemel

Christus is: - Hogepriester voor altijd
- Middelaar van een nieuw verbond



Aards heiligdom slechts afbeelding van het hemelse
Aardse offers slechts afbeeldingen van Christus' offer

Veel geloofsvoorgangers:



Veel oproepen tot volharding en heiliging